



η Βίτωλη

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΙΤΩΛΙΩΤΩΝ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
ΕΤΟΣ 20° • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 76 • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΙΤΩΛΗ 35011 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η Ανάσταση του Χριστού

Η Ανάσταση του Χριστού, που εορτάζεται από την Εκκλησία, αποτελεί το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο γεγονός στην ιστορία του ανθρώπου, επειδή διεβίβασε τον άνθρωπο από τον θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό, όπως χαρακτηριστικά ψάλλουμε το Πάσχα. Η λέξη Πάσχα, που στα Εβραϊκά σημαίνει διάβαση, μας παραπέμπει στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος εόρταζε την απελευθέρωσή του από τον τύραννο, περνώντας μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα με την επέμβαση του Θεού. Κατ' αντιστοιχία, η απελευθέρωση του ανθρώπου από τον τύραννο της αμαρτίας και το πέρασμά του στην αιωνιότητα με την κατάργηση του θανάτου, μετά την Ανάσταση του Χριστού, είναι το πνευματικό Πάσχα του Λαού του Θεού.

Ο Αναστημένος Χριστός, ο Οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, έγινε η ποθητή οδός του ανθρώπου από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από τη γη στον ουρανό, από την φθορά στην αφθαρσία, από τον χρόνο στην αιωνιότητα.

Η Εκκλησία ήταν και παραμένει το παρατεινόμενο ζωντανό Σώμα του Αναστημένου Χριστού στην ιστορία, που χαρίζει στον άνθρωπο την δυνατότητα της νίκης πάνω στον έσχατο εχθρό του, τον θάνατο. Επαναλαμβάνει δηλαδή το θαύμα της αγάπης Του στην ψυχή του κάθε ανθρώπου», που θέλει από τα «δεσμά» να ζήσει την «ελευθερία». Δύο χριλάδες χρόνια περίπου από τότε, μυριάδες μυριάδων ανθρώπων εορτάζουν



δικαιολογημένα αυτό το γεγονός και ανταλλάσσουν μεταξύ τους ως χαιρετισμό την αλήθεια το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού ταυτίστηκε με την νίκη του ανθρώπου και την λύτρωσή του από τα δεινά. Έγινε η δυνατότητα του περάσματός του από τον βίο στην όντως ζωή. Καταστάσεις, δηλαδή, που δικαιολογούν τον πανηγυρισμό του ανθρώπου, με την αναγέννηση της ζωής και την ανακαίνιση της κτίσης που απολαμβάνει. Σήμερα που βιώνουμε όλοι μας δύσκολες ημέρες με την οικονομική, κοινωνική, εθνική και κυρίως πνευματική τυραννία, το Πάσχα (διάβαση) προβάλλει, ως μοναδική ελπίδα εξόδου από το πυκνό σκοτάδι της απελπισίας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το φως που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε ότι η ζωή μας πρέπει και μπορεί να λυτρωθεί. Κι αυτό θα το πετύχουμε όχι αναζητώντας λύσεις οικονομικές που μπορεί να οδηγήσουν στην ευημερία μας, αλλά πιστεύοντας στη ζωηφόρο πραγματικότητα της Ανάστασης του Χριστού, που μπορεί κάθε φορά να σπάζει τα δεσμά μας και να μας δίνει την δυνατότητα του ουσιαστικού πανηγυρισμού, αφού γίνεται η πασχάλια παράκληση του ανθρώπου.

Η πίστη στην κυριαρχία της αγάπης, στην έξιδο από την απόγνωση, στην υπέρβαση της φθοράς, στη λύση της τραγωδίας, στην άρνηση του θανάτου, στην βεβαιότητα της αιωνιότητός Του, θα οδηγήσει στο ποθητό αποτέλεσμα της κατάκτησης της ζωής.

To D.L. των Λυκλέγον εύχεται
στους Απανταχού Βιτωλιώτες
και φίλους
Καλό Πάσχα
με Υγεία και Ευηνία



Πρόσκληση

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της Βίτωλης, το Δ.Σ. του Συλλόγου των απανταχού Βιτωλιώτων σας προσκαλεί την **Παρασκευή 21 Απριλίου 2017** στο χωριό για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πολιούχο του χωριού μας «Ζωοδόχο Πηγή». Θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική θεία λειτουργία, αρτοκλασία και αμέσως μετά θα ακολουθήσει γιορτή στο προαύλιο της εκκλησίας όπου η χορευτική ομάδα του χωριού μας θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

• Στις 26/1/17 ο Αθανάσιος Μπάμπης και η Νάντια Κυριαζίδη, κόρη του Παναγιώτη Κυριαζίδη και της Ειρήνης Καλλιώρα του Αθανασίου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι ένα υγιέστατο κοριτσάκι, δισέγγονο του συγχωριανού μας Αθανασίου Καλλιώρα.

• Στις 7/2/17 ο Ηλίας Δημητρόπουλος γιός του Χρήστου Δημητρόπουλο και της Σταματίας Καλλιώρα του Αθανασίου και η Γωγώ Πανοπούλου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι ένα υγιέστατο κοριτσάκι, δισέγγονο του συγχωριανού μας Αθανασίου Καλλιώρα.

Na τους ζήσει.

Γάμοι

• Στις 5 Ιανουαρίου 2017 ο Φλώρος Αλέξης του Ιωάννη και η Ιφιγένεια Σάιτη του Αναστασίου παντρεύτηκαν.

Τους ευχόμεθα να ζήσουν ευτιχισμένοι.

Δεν είναι πια μαζί μας

• Παρασκεύη Κολοκύθα

Στις 14 Ιανουαρίου 2017 απεβίωσε η Παρασκεύη Κολοκύθα του Ευαγγέλου σε ηλικία 68 ετών. Η κηδεία της έγινε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Βίτωλη.

Ο σύλλογος των απανταχού Βίτωλιων εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε την αείμνηστη χωριανή μας και στους οικείους της εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

Επικήδειος

Παρασκεύης Κολοκύθα
Αείμνηστη πολυαγαπημένη μας Παρασκευή. Πολυαγαπημένη μας Βούλα.

Ο αιφνίδιος και πρώωρος θάνατός σου μας προξένησε βαθειά λύπη και στενοχώρια.



Από μικρό κοριτσάκι σε αγαπούσαμε πάρα πολύ, γιατί ήσουν πάντοτε χαμογελαστή, καλοσύνατη και μας αγαπούσες όλους. Πάντοτε με το χαμόγελο στα χείλη μας χαιρετούσες και μας έδειχνες την αγάπη σου. Η καρδιά σου ήταν γεμάτη χριστιανούς και καλούς. Πίστευες στο Τριαδικό Θεό και προπαντός στην Παναγία, την οποία πολλές φορές την ημέρα την παρακαλούσες να

έχει όλους τους ανθρώπους καλά. Μάλιστα μας έλεγες ότι παρακαλούσες την Παναγία να φροντίζει όλους τους ανθρώπους πρώτα και μετά εσένα. Αυτό μας προξενούσε μεγάλη εντύπωση, γιατί, μολονότι η νοητική σου ικανότητα υστερούσε, με τα λόγια αυτά έδειχνες ότι η νοημοσύνη σου ξεπερνούσε τον ανθρώπινο νού. Ήθελες οι συνάνθρωποί σου να περνάνε καλά, χωρίς προβλήματα. Ήσουν ταπεινή και χωρίς πολλές απαιτήσεις. Δεν έφερνες ποτέ αντίρρηση, ούτε κατέκρινες τους άλλους. Περσσότερο ενδιαφερόσουν γιά τους συγγενείς, τους γειτόνους και λιγώτερο γιά τον εαυτό σου. Ένοιωθες πραγματική και μεγάλη αγάπη γιά τους γονείς και τα αδέλφια σου. Όταν μας συναντούσες η ψυχή σου φτερούγιζε από αγάπη και χαρά. Αείμνηστη Βούλα, θα σε θυμόμαστε πάντοτε. Παρακαλούμε το Θεό και τη Παναγία να οδηγήσουν τη ψυχή σου στη Βασιλεία των Ουρανών.

Καλό σου ταξίδι, Βούλα.

Αιωνία η μνήμη σου.

Μνημόσυνα

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Βίτωλη τελέσθηκε το μνημόσυνο των σαράντα ημερών της Παρασκευής Κολοκύθα.

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Πηγής Καλλιώρα.

• Στις 12 Μαρτίου 2017 στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής τελέσθηκε το τριετές μνημόσυνο της Βασιλίκης Λιασκώνη του Κων/νου, σύζυγος του Γεωργίου Αντωνόπουλο..

Θερμά συλλυπητήρια

Ανακοίνωση

Η Κα Σκούρα Αρετή του Δημητρίου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, δραστηριοποιείται ήδη σε απομικρό Δικηγορικό Γραφείο στην οδό Μπισκίνη 26 στον Ζωγράφου. Τ.Κ. 15771, τηλ. 211-4080708, 6978991741. e-mail: arskoura@gmail.com

Συνδρομές Δωρεές

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017	
Δημάκου Αφροδίτη20
Καραϊσκου -Σουλίου Γλυκερία	50
Καραϊσκου-Κακαγιώργου Ελένη	20
Χριστόπουλος Λεωνίδας	30
Φούκας Ανδρέας	30
Gregory Minasian	20
Συλεούνης Δημήτριος Θωμάς	5
Κατσιαβρίας Δημήτριος	15
Κατσιαβρία Νίτσα	20
Κατσιαβρίας Παναγιώτης	15
Καλλιώρας Γεώργιος Θεώδορος	40
Καλλιώρας Θεώδορος	30
Τσιάρας Δημήτριος	30
Νιώρας Χρήστος	20
Στεφανής Δημήτριος	20
Κουκουβής Αριστείδης	10
Νιώρας Σταύρος	20
Νιώρας Κων/νος Σταύρος	20
Σακελλάρης Σπύρος	10
Αυγέρης Σπύρος	20
Γιανακοπόύλου Έφη	20
Γιανακοπόύλου Όλγα	50
Καλοπήτα Στέλλα	20
Σκούρας Δημήτριος	50
Στεφανής Βασίλειος Ηλίας	20
Κρίκος Κωνσταντίνος	20
Κρανιώτη- Συλεούνη Έφη	15
Καλλιώρας Αθανάσιος	50
Νιώρα Φούλα Σταύρος	20
Τσιροπούλου Ιουλία	20
Τσόκανος Ευάγγελος Δημήτριος	30
Τσόκανος Δημήτριος	30
Ρήγας Σεραφείμ	30
Ρήγας Θεμιστοκλής	10
Αντωνοπούλου Μαρία	20
Συλεούνη Παναγιώτης	20
Τσιακατούρας Χαράλαμπος	20
Μαλεσίου Χαρίκλεια	40

«Η Βίτωλη»

Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
του Συλλόγου
των Απανταχού Βίτωλιων

Εκδότης:

Σύλλογος Απανταχού Βίτωλιων
Βίτωλη 35011

Υπεύθυνος Έκδοσης:
Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Βίτωλιων
Στεφανής Παναγιώτης
Τηλ. 2236071203

Email:
panos.stefanis@hotmail.com



ΚΑΦΕ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» ΟΛΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ Σακελλάρης Γεώργιος Βίτωλη Φθ/δος - τηλ. 22360 71220

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Φιάλες - Κάρβουνα Μαργαρίτη Βασιλική
Αινάνων 60 • Μακρακώμη Τηλ: 2236 300633

Γιαννακοπόλου Ελένη Ζωγράφος - Αγιογράφος
Τηλ. Παραγγελιών 210 - 9933677 Εθνάρχου Μακαρίου 74 - Ηλιούπολη

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο διαδίκτυο λειτουργεί σελίδα facebook σύλλογος απανταχού βίτωλιων, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διάφορες δραστηριότητες - εκδηλώσεις του συλλόγου μας.



Σεραφείμ Θ. Ρήγας
Τεχνίτης - Ψυκτικός
Κινητό: 6942788461

Κρίσεις - Απόψεις - Προτάσεις - Σχόλια

του Δημ. Σκούρα

» «Άχ ψεύτη κι άδικε ντουνιά», έλεγε κάποτε ένας λαϊκός βάρδος στο τραγούδι του, και δεν ξέρω αν στα παράπονά του εννοούσε κι αυτό που θα πούμε κι εμείς παρακάτω και καίει εμάς κι άλλους μύριους τόσους. Και εννοούμε βέβαια το σύρμα. Τι είναι το σύρμα. Πρώτον είναι αυτό που κλείνει το χωράφι για να μην μπαίνουν ή να μη βγαίνουν τα πρόβατα και δεύτερον είναι αυτό που λέει ένα άλλο τραγούδι λαϊκό «πέφτει σύρμα». Για να πετύχει δηλαδή κάτι κάποιος πρέπει να πέσει σύρμα και μην ανησυχείτε θα αποκωδικοποιήσουμε και θα αποκρυπτογραφήσουμε τη λέξη πλήρως. Κάτι για αξιοκρατία, κάτι για αναξιοκρατία όλοι έχουμε ακούσει και έχουμε υποστεί τις συνέπειές τους στην Ελλάδα προ πάντων, αλλά και σ' όλον τον κόσμο. Στα αξώματα και στις θέσεις και προ παντός στις υψηλές, γιατί εκεί υπάρχει πολύς συνωστισμός, πρέπει να πέσει λοιπόν σύρμα. Από την κλίκα, από το κύκλωμα, από τη μαφία, από τους δυνατούς. Αυτός είναι δικός μας, καλό παιδί, από καλή οικογένεια, από το καλύτερο προάστιο της πόλης. Να ανοίξουν λοιπόν οι πόρτες διάπλατα. Και αν είσαι και λίγο βλάκας και λίγο αγράμματος και γενικώς μειωμένων προσόντων, δεν πειράζει. Το κύκλωμα θα τα φροντίσει. Κι αν δεν πέσει σύρμα; Ω τότε τίποτε. Θα κάθεσαι στη μπάντα, στην φτώχεια, στη μιζέρια, στην αφάνεια, στη σειρά σου και η σειρά σου δεν θα έρθει ποτέ! Βέβαια για να πετύχεις όλα αυτά και να πέσει το σύρμα κάτι θα πρέπει να δώσεις κι εσύ κι αυτά δεν είναι και πολλά πέρα από μερικές επικύψεις και μια στράτευση στις θελήσεις του αμαρτωλού κυκλώματος, της κλίκας, της μαφίας. Αυτά λοιπόν που έκαναν κάποτε άτακτοι μαθητές και τους λέγαμε αλήτες και αλίμονο τα είδαμε τόσο αργά. Θα χαθούν με όλα αυτά οι προσωπικές σου φιλοδοξίες και τα όνειρα, θα χάσει όμως περισσότερο ο κόσμος που αφήνεται να τον υπηρετούν οι φελλοί και οι μαφιόζοι. Άχ, ψεύτη κι άδικε ντουνιά.

» Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, η μεγάλη, διπλή γιορτή της Εθνι-

κής Παλιγγενεσίας και της Ορθοδοξίας με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ημέρα κατάνυξης και απόδοσης της οφειλόμενης τιμής σε όλες και όλους όσοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Σε αυτούς που έδωσαν την ψυχή τους και έχυσαν το αίμα τους για να εξασφαλίσουν τη θρησκευτική μας ελευθερία και την ανεξαρτησία της Χώρας μας. Σε αυτούς που πρωταγωνίστησαν στο μεγάλο εθνικό αγώνα για να μπορούμε σήμερα όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα υπέρτατα αγαθά της ειρήνης, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ευημερίας. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους αγώνιστές του 1821. Σε όλους εκείνους τους επώνυμους αλλά και ανώνυμους ήρωες, που κράτησαν στην καρδιά τους άσβεστη τη φλόγα του ξεσκωμού και δεν δίστασαν, προκειμένου να υπερασπιστούν τα ιδανικά, τις αρχές και στις αξίες του έθνους μας, να προτάξουν τα στήθη τους απέναντι στην πιο ισχυρή αυτοκρατορία της τότε εποχής. Ταυτόχρονα αποτελεί και παράδειγμα της μεγάλης δύναμης του έθνους μας όταν καταφέρνουμε να αγωνιζόμαστε για τον κοινό σκοπό με σύμπνοια και ομόνοια. Γ' αυτό στις σημερινές δύσκολες εποχές για την Ελλάδα μας, είναι και ημέρα συνειδητοποίησης του χρέους μας προς την πατρίδα, προς τη σημερινή αλλά και τις επόμενες γενιές. Χρέους και ιερής υποχρέωσης να προστατεύουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την τόσο ακριβά πληρωμένη με αίμα και θυσίες, κληρονομιά των προγόνων μας. Έχουν περάσει εκατόν ενενήντα έξι χρόνια από τη μεγάλη επανάσταση του γένους μας. Στην πορεία των χρόνων που ακολούθησαν, υπήρξαν πολλές στιγμές που η διχόνοια, η ανοησία και η ιδιοτέλεια επικράτησαν στις σκέψεις και στις πράξεις των συμπατριωτών μας, με αποτέλεσμα η πατρίδα μας να οδηγηθεί σε δοκιμασίες, σε μονοπάτια σπαρμένα με μεγάλες εθνικές περιπτέτειες και δυστυχίες. Ανεύθυνες επιλογές και λάθη του παρελθόντος επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της σύγχρονης ζωής του έθνους μας. Από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα,

ρα, ακόμα και ο βραχνάς του δανεισμού, που κινδυνεύει να βυθίσει σήμερα τη χώρα μας, δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας. Άλλα βασάνισε το ελληνικό έθνος σχεδόν από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Και όπως σήμερα έτσι και στο παρελθόν βρέθηκαν πρόθυμοι δανειστές να μας δανείσουν, αλλά το έκαναν και το κάνουν με όρους ληστρικούς. Τότε εκμεταλλευτήκαν την ανάγκη του έθνους να στηρίξει οικονομικά τον απελευθερωτικό του αγώνα και στη συνέχεια τα πρώτα βήματα της κρατικής του υπόστασης. Σήμερα, εκμεταλλεύονται την κατάσταση που και οι ίδιοι δημιουργήσαμε, ενστερνιζόμενοι ένα μοντέλο ζωής που ξεπερνούσε τις πραγματικές δυνατότητες και αντοχές μας. Τα κοράκια του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού κατεστημένου είναι σήμερα έτοιμα να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό σε μια νέου τύπου υποδούλωση. Είναι έτοιμα να κατασπάραξουν τις σάρκες ενός λαού που σίγουρα έχει κάνει λάθη, αλλά σίγουρα ούτε τεμπέλης είναι, ούτε ψεύτης. Είναι βέβαιο ότι οι περιπτέτειες της ελληνικής οικονομίας έχουν συνέπειες σε κάθε Έλληνα σε κάθε Ελληνίδα. Μπροστά σ' αυτή την κρίση που δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο θα μείνει, είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συστειρωθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε με γιγάντια το εθνικό και όχι το ατομικό συμφέρον. Με ενότητα, συναίνεση και συνεργασία, με πίστη στις αρχές και τις αξίες μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν έχουν θέση ξεπερασμένες συντεχνιακές λογικές.

» Κάθε Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι στον Πανίερο Ναό της αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα επαναλαμβάνεται το ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ που συγκλονίζει, συγκινεί, αγαλλιάζει, σκορπίζει χαρά και πίστη σε όσους έχουν την τιμή και ευλογία να παρευρίσκονται στην Ιεροτελεστία του Αγίου Φωτός. Το Άγιο συμβολίζει αλλά και υπενθυμίζει με θαυμα-

τουργικό τρόπο την Ανάσταση του Χριστού. Είναι ένα θεόσταλτο θάύμα δια μέσου των αιώνων από το φως του κόσμου, που είναι ο Χριστός, για τον κόσμο. Η επιστήμη δεν έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει αυτό το μεγάλο θάύμα και αυτή τη φορά προς τιμήν της δεν ετόλμησε να αποφανθεί ούτε θεωρητικά. Σε ένα αληθινό θάύμα άλλωστε πως να αποφανθεί η επιστήμη; Πολλοί βλέπουν κάθε έτος το Άγιο Φως και αισθάνονται την παρουσία του Θεού ανάμεσά τους. Αυτό ακριβώς το Άγιο Φως να φωτίζει όλη την ανθρωπότητα για ένα καλύτερο αύριο. Μόνο ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης έχει το πρόνομιο και την εξουσία να βγάζει το Άγιο Φως. Κατά καιρούς έχουν γίνει απόπειρες και από άλλα δόγματα να βγάλουν το Άγιο Φως αλλά αυτό στάθηκε αδύνατον. Για παράδειγμα το 1549 μ.Χ. σύμφωνα πάντα με ιστορικές καταγραφές, οι Αρμένιοι δωροδόκησαν τον Σουλτάνο Μουράτ για να τους δώσει την αδεια να εισέλθουν στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και να βγάλουν αυτοί από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως. Πράγματι ο Σουλτάνος τους έδωσε την αδεια και οι Αρμένιοι μπήκαν μέσα στο Ναό και τον κλείδωσαν. Γεμάτος απελπισία ο Ορθόδοξος Πατριάρχης όταν είδε τους Αρμένιους να βρίσκονται μέσα στον Πανάγιο Τάφο, γονάτισε έξω στην είσοδο του Ναού κοντά σε μια από τις κολόνες. Ξαφνικά η κολόνα σχίστηκε και βγήκε το Άγιο Φως ανάβοντας τις λαμπτάδες του πατριάρχη. ο Αγαρηνός Εμίρης παρακολούθησε τα γεγονότα από τον μιναρέ του Τζαμιού που βρίσκονταν απέναντι από το Ναό. Μόλις είδε τα γεγονότα φώναξε: «Μεγάλη η πίστη των Χριστιανών! Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός των Χριστιανών. Πιστεύω στον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν. Το προσκύνω ως Θεό μου». Μετά από αυτή την ομολογία του πήδηξε από τον Μιναρέ, κατά την πτώση του όμως δεν έπαθε τίποτα. Τότε οι Μουσουλμάνοι τον έπιασαν και τον αποκεφάλισαν. Το άγιο λείψανο του φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας των Ιεροσολύμων.

Καλή Ανάσταση!

Τζούκα - Ζαγόρα Δήμπτρα
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.
Άδειες - Μελέτες - Ιδιωτικές κατασκευές
Τυμφρηστού • Λαμία • Τηλ. 6983759993

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α. Ζαΐρητσας 14-15, Ζαΐρητσα
Τηλ. 210 4644044-45-46
e-mail: aleksandria@yhs.gr

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΗΜΕΝΙΟΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Δήλου 16, Περιστέρι • Τηλ./Fax: 210 57 72 227

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Μεταπτυχιακό Λογιστικής
Σμύρνης 109 - T.K. 16562 - Ανω Γλυφάδα
e-mail: lastefanis@gmail.com
Τηλ.: 210 9605390 - ΚΙΒ.: 6973525201

CLIMATHEMI
Α. ΜΟΥΤΣΟΝΟΣ - Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΕΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΕΤΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΤΗΛ.: 22310 61877 - ΚΙΒ.: 6938 186906

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στις 21 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου στην αίθουσα στην Βίτωλη. Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς, τον προγραμματισμό της επόμενης, καθώς και τον απολογισμό του ταμείου σύμφωνα με τον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής. Εκτός από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις - δραστηριότητες ο πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε και τα εξής:

1. Την ονομασία της αίθουσας του συλλόγου σε «Αίθουσα Δημητρίου Σκούρα», καθότι κατασκεύαστηκε επί προεδρίας του Δημήτρη Σκούρα τέως προέδρου του συλλόγου.
2. Την μετακίνηση του εικονίσματος στη στροφή απέναντι από την ταβέρνα Πλάτανος, προκειμένου να διαπλατυνθεί ο δρόμος.
3. Την διαμόρφωση του χώρου της πηγής στη θέση φτυλιάδια.
4. Την έρευνα για αγορά του αγροτεμαχίου απέναντι από την ταβέρνα Πλάτανος, που ανήκει στους κληρονόμους του Βασιλείου Φλώρου για δημιουργία πλατείας του χωριού.



Τελειώνοντας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη της εθελοντικής εργασίας με σκοπό να επιλύονται τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα προβλήματα (χιόνια, πλημμύρες, σκουπίδια, καθαριότητα, κ.λπ) στο περιβάλον του χωριού μας. Όλες οι προτάσεις εγκρίθηκαν από τα μέλη ομόφωνα.

Πρακτικό Εξελεγκτικής Επιτροπής

Στην Βίτωλη σήμερα Παρασκεύη 20 Ιανουαρίου του έτους 2017 και ώρα 18:30 συνήλθε στην αίθουσα του συλλόγου η εξελεγκτική επιτροπή του Συλλόγου Απανταχού Βίτωλων αποτελούμενη από τους: 1) Καλλιώρα Ιωάννη 2) Σπυρόπουλο Ηλία 3) Κων/νο Μαργαρίτη και ενήργησε έλεγχο του βιβλίου ταμείου από σελίδα 38 έως και 49 καθώς επίσης και των παραστατικών εσόδων και εξόδων. Ο έλεγχος αφορά την περίοδο από 1-1-2016 έως τέλος του έτους 31-12-2016. Τα παραστατικά εσόδων-εξόδων βρέθηκαν τακτοποιημένα και έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο ταμείου προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	4361,70
Έσοδα χρήσης 2015	5679,10
Έξοδα χρήσης 2015	3393,02
Υπόλοιπο ταμείου για μεταφορά νέας χρήσης	6647,78

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής
Καλλιώρας Ιωάννης
Σπυρόπουλος Ηλίας
Μαργαρίτης Κων/νος

Απονομή αναμνηστικών

Κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον κύριο Δημήτριο Σκούρα για την ανιδιοτελή προσφορά του στο σύλλογο ως πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2013, καθώς και στον ποιητή του χωριού μας κύριο Χρήστο Τσουράκη (ο Βιτ'λιώτης) για την πολύχρονη παρουσία του στο σύλλογο και την προβολή του χωριού μας.



Εορτή Κυριακή της Ορθοδοξίας

Με κατάνυξη και λαμπρότητα γιορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Ιερός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου ήταν κατάμεστος. Μετά την θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση στον αύλειο χώρο της εκκλησίας, με τον πατέρα Μωυσή και τους πιστούς σε πομπή, με τις εικόνες ανά χείρας.



Γιορτή της γυναικάς

Στις 8 Μαρτίου ημέρα της γιορτής της γυναικάς, γυναίκες συναντηθήκαν στον Πλάτανο του χωριού μας να γιορτάσουν τον πόνο τους και να πούνε τα βάσανα τους. Φωτογραφία παραθέτουμε για τα διαπιστευτήρια.



Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Κοπή βασιλόπιτας

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου τα μέλη και φίλοι του συλλόγου Απανταχού Βιτωλιωτών «Η Ζωοδόχος Πηγή» συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του συλλόγου στη Βίτωλη για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η κοπή της πίτας έγινε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Παναγιώτη Στεφανή και τυχερός ήταν ο κ. Βασιλειος Σακκάς του Γεωργίου. Του ευχόμαστε να είναι τυχερός σ' όλη του τη ζωή. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μουσική και πλούσια εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες του χωριού μας και προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους. Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλες τις κυρίες και τους κυρίους για τα φαγητά που πρόσφεραν.



Εορτή 25ης Μαρτίου

Με μεγάλη λαμπρότητα γιορτάσθηκε και φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Μετά τη θεία λειτουργία και την διοξολογία λόγω της ημέρας ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώων των πεσόντων από τον ιερέα του χωριού μας πατέρα Αθανάσιο Ζαγόρα, καθώς και κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αντιπρόεδρο του συλλόγου Απανταχού Βιτωλιωτών, την πρόεδρο του συλλόγου Νέων της Βίτωλης και τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Δε μύρισα τα νύχια μου.

Στην αρχαία Ελλάδα πριν αθλητές μπουν στο στίβο, πολλοί από τους θεατές έβαζαν μεγάλα στοιχήματα, για τον νικητή, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις και σήμερα. Πολλοί ακόμη πήγαιναν στα διάφορα μαντεία, για να μάθουν το νικητή. Οι «μάντισσες», «βουτούσαν» τότε τα νύχια τους σ'ένα υγρό, από δαφνέλαιο, ύστερα τα έβαζαν κοντά στη μύτη τους κι έπεφταν σ'ένα είδος καταληψίας. Τότε ακριβώς έλεγαν και το όνομα του νικητή. Από το περίεργο αυτό γεγονός έμεινε ως τα χρόνια μας η φράση: «δε μύρισα τα νύχια μου», που τη λέμε συνήθως, όταν μας ρωτούν για κάποιο γνωστό συμβάν, το οποίο εμείς δεν έχουμε μάθει.

Καβάλησε το καλάμι.

Είναι μια έκφραση που ίσως προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτες το έλεγαν για να πειράξουν τον Αγησίλαο. Ο Αγησίλαος αγαπούσε πολύ τα παιδιά του και όταν ήταν μικρά έπαιζε μαζί τους, καβαλώντας σαν σε άλογο, ένα καλάμι. Κάποια μέρα όμως τον είδε ένας φίλος του σε αυτή την στάση και ο Αγησίλαος τον παρακάλεσε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Άλλα εκείνος δεν κράτησε τον λόγο του και το είπε σε άλλους, για να διαδοθεί σιγά – σιγά σε όλους και να φθάσει στις μέρες μας, με αλλαγμένη την ερμηνεία του (το λέμε όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι πήραν τα μυαλά του αέρα).

Άρες μάρες κουκουνάρες.

Η Έκφραση προέρχεται από αρχαίες Ελληνικές κατάρες. Στον ενικό η λέξη είναι Κατάρα Κατάρα Με την πάροδο των χρόνων για λόγους καθαρά εύηχους και μόνο προσετέθη και το «Μ». Δηλαδή: Κατάρα-μάρα. Και έτσι στη νεότερη ελληνική έγινε -αρα-μάρα, άρες μάρες, έβαλαν και την «κούφια» ομοιοκατάληκτη λέξη κουκουνάρες (κούφια δεν είναι τα κουκουνάρια;) και δημιουργήθηκε αυτή η καινούρια φράση! την λέμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε πως ακούσαμε κάτι χωρίς νόημα και χωρίς ουσία!

Δεν ιδρώνει τ' αυτί του.

Την φράση αυτή την χωραστάμε στον πατέρα της Ιατρικής τον Ασκληπιό. Όταν κάποια νεαρή τον ρώτησε, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να κάνει τον νεαρό που της άρεσε να την αγαπήσει, αυτός απάντησε : «Να τον κλείσεις σ'ένα πολύ ζεστό δωμάτιο, την συμβούλευσε, και αινιδρώσουν τη αφτιά του, θα σ αγαπήσει. Αν δεν ιδρώσουν, μην παιδεύεσαι άδικα». Από την περίεργη αυτή συμβουλή του Ασκληπιού, έμεινε ως τα χρόνια μας η φράση «δεν ιδρώνει τ' αυτί του», που τη λέμε συνήθως, για τους αναίσθητους και αδιάφορους.

Το κρασί αποδεικνύεται ευεργετικό κατά του κρυολογήματος

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι η κατανάλωση με μέτρο κόκκινου κρασιού είναι ευεργετική έναντι των καρδιακών παθήσεων. Τώρα μια ακόμα μελέτη, έρχεται να προστεθεί λέγοντας ότι οι ευεργετικές ιδιότητες του κόκκινου κρασιού δε σταματούν εδώ, καθώς η κατανάλωσή του, με μέτρο πάντα, συμβάλλει στην καταπολέμηση του κρυολογήματος.

Η μελέτη έγινε από Ισπανούς επιστήμονες με τη συμμετοχή περίπου 4.000 ατόμων στους οποίους και ανέλυσαν την επιδραση του κόκκινου κρασιού στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κατανάλωση άνω των δύο ποτηριών κόκκινου κρασί, μειώνει κατά 44% την εμφάνιση των κρυολογημάτων σε σχέση με τα άτομα που δεν καταναλώνουν καθόλου οινοπνευματώδη ποτά. Τα άτομα που πίνουν κατά μέσο όρο 1 ποτήρι κρασί την ημέρα, παρουσιάζουν επίσης λιγότερα κρυολογήματα, αλλά περισσότερα σε σύγκριση με τους πρώτους.



Τα επιδημιολογικά στοιχεία έχουν δείξει ότι η κατανάλωση κρασιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μειωμένη θνητότητα καθώς συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς μας. Το κρασί όπως λένε οι ειδικοί, δρα θετικά στον οργανισμό προκαλώντας μια μικρή αύξηση στα επίπεδα της καλή χοληστερόλης HDL. Επιπλέον, περιέχει ουσίες όπως η ρεσβερατρόλη, που έχουν αντιπηκτικές δράσεις διότι μειώνουν τη δυνατότητα συγκόλλησης των αιμοπεταλίων μεταξύ τους.

Εργαστηριακές έρευνες που έγιναν σε ποντικούς, έδειξαν ότι η ρεσβερατρόλη που περιέχεται όχι μόνο στο κρασί, αλλά και στα σταφύλια και στο χυμό αυτών, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής. Ενώ, βρέθηκε ότι η ρεσβερατρόλη μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη κάποιων μορφών καρκίνων.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες όπως τα φλαβονοειδή για παράδειγμα που υπάρχουν στο κρασί βοηθούν το μεταβολισμό των κυττάρων προστατεύοντας τα από τις νοσηρές επιδράσεις των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι έρευνες για το κρασί συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι θετικές επιδράσεις που παρατηρούνται πιθανόν να είναι αποτέλεσμα του καλού τρόπου ζωής των ανθρώπων, που επιλέγουν να πίνουν κρασί παρά των ουσιών που περιέχονται μέσα στο κρασί.

Μην ξεχνάμε ότι η υπερβολική κατανάλωση κρασιού μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τη συνολικότερη υγεία μας καθώς αυξάνει την πίεση, βοηθά στην αύξηση της παχυσαρκίας, στην εμφάνιση εγκεφαλικών, τις τάσεις για αυτοκτονίες ή ατυχήματα ακόμα και στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Η κατανάλωση κρασιού μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υγεία αν γίνεται με μέτρο πάνω τόνισαν οι επιστήμονες.

Πηγή: naftemporiki.gr

HELIOKAMI
ΗΛΙΑΚΑ • ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΨΥΞΗ

ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Τηλ. 22 360 23205 • Μακρακώμη Λαμίας

ΜΕΛΙ
παραγωγής μας



ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΦΩΙΩΤΙΔΑΣ - ΤΗΛ.: 6973330565

ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υδραυλικά - Καλοριφέρ

Τηλ. 6972703914 • Βίτωλη

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΙΧ - ΠΥΡΟΣ - ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Νάντια Φάκα - Μπέλλη
Εγγύηση Χαρηλάτερου Ασφαλίστρου

Μικροπούλου 1, Ν. Ηράκλειο, 14121

2103817530, 6947844912, nantiafaka@yahoo.com



Paragon
Ελευθέριος Στεφανής
MSc Computer Science, AUΕΒ

+30 694 28 12 697

teste@paragons.gr

Ευξείνου Πόντου 49 ◊ Γλυφάδα ◊ Ελλάδα ◊ 16562

www.paragons.gr ◊ info@paragons.gr ◊ +302109649602

Επίκληση: Επίκληση

Φτάνει Πιά !!!

Από τότε που ανακοινώθηκε από τα ΜΜΕ το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, πήραν σκληρά οικονομικά μέτρα για να σωθεί, όπως λένε, η Πατρίδα μας. Όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις πειρικόπησαν άνω του πενήντα τοις εκατό, εκτός των βουλευτών. Η ανεργία έφθασε στο είκοσι πέντε τοις εκατό και πολλοί νέοι επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οι φόροι άμεσοι και έμεσοι αυξήθηκαν. Οι βουλευτές όμως διατηρούν το αφορολόγητο. Όλα τα σκληρά μέτρα κατανέμονται σε τρία μνημόνια και τα επέβαλαν τρεις κυβερνήσεις, η τωρινή και οι δύο προηγούμενες.

Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε αβεβαιότητα. Οι πολίτες διαμαρτύρονται καθημερινά με οργή και μίσος, γιατί οι κυβερνώντες τους υποσχέθηκαν προεκλογικά άλλα και μόλις ανέβηκαν στην εξουσία έκαναν τελείως τα αντίθετα. Δηλαδή έλεγαν ψέματα στον ελληνικό λαό, τον πρόσωσαν. Η τωρινή κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ψέματα καθημερινά. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το δημοψήφισμα το έτος 2015. Η κυβέρνηση υποστήριξε δημόσια το περίφημο ΟΧΙ στο μνημόνιο και κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. Είκοσι ημέρες αργότερα συμφώνησε τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή άλλα υποστήριξε ενώπιον των πολιτών που χειροκροτούσαν στη Πλατεία Συντάγματος και άλλα υπέγραψε. Τι το ήθελε το δημοψήφισμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον για να εκδικηθεί περισσότερο τον ελληνικό λαό. Κατάφωρα πρόδωσε τη λαϊκή βούληση για δεύτερη φορά. Περιμένουμε τη Τρίτη, για να δούμε.

Δεν είναι όμως μόνο το οικονομικό πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, αλλά θέλουν να μας αποδυναμώσουν τη πίστη μας στο Θεό. Αυτοί δεν πιστεύουν, δεν κάνουν το σταυρό τους, δεν βαπτίζουν τα παιδιά τους. Δημόσια όμως δεν το λένε. Ντρέπονται, φαίνεται να δηλώσουν άθεοι, γιατί θα τρέμουν τα κόκκαλα των προγόνων τους, που πολεμούσαν με την εικόνα της Παναγίας ή του Χριστού στη τοσέπη τους. Ας τους συγχωρέσει ο Θεός. Άλλα μην ενοχλούν το 95% του ελληνικού λαού που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό. Διότι, σύμφωνα με τη δημοκρατία που πιστεύουν, ισχύει η γνώμη των πολλών και όχι των ολίγων. Διαφορετικά ας κάνουν δημοψήφισμα, που τους αρέσει. Άρχισαν να απομακρύνουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας από τις αίθουσες των σχολείων, των δικαστηρίων, των δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π. Υποβάθμισαν το σύμβολο της Πατρίδος μας και της Θρησκείας μας τη ΣΗΜΑΙΑ με το σταυρό (τη γαλανόλευκη). Δεν θέλουν να διδάσκεται στα σχολεία ο λόγος του Κυρίου Ήμών Ιησού Χριστού. Ούτε τη πρωινή προσευχή θέλουν. Σκέπτονται να καταργήσουν τη διδασκαλία της Αντιγόνης και του Επιτάφιου του Περικλή. Και τα δύο έργα αναφέρονται στην αγάπη, στην αλήθεια και την ηθικότητα του ανθρώπου.

Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα σκεφτούν να κάνουν για να εφτυλίσουν τελείως την ύπαρξη του Έλληνα, που η ιστορία τον χαρακτήρισε κάτι περισσότερο από ήρωα. Δεν πιστεύουν στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και άλλων φιλοσόφων. Έχουν τους δικούς τους φιλοσόφους. Τουλάχιστον να σταματήσουν τα ψέματα. Ο φεύγης και ο κλέπτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται, τον δεύτερο πικραίνεται. Παράδειγμα ο Τζοχατζόπουλος και πολλοί άλλοι.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ένας πολίτης σήμερα με σώας τας φρένας θα φώναξε δυνατά, θα έκραζε: Φτάνει Πιά !!!!. Μνημόνια, αξιολογήσεις, ψέματα. Πάρτε ότι θέλετε. Πάρτε τη περιουσία μας όλη, πάρτε το μισθό, πάρτε τη σύνταξη. Αφήστε τη ψυχή μας. Να παλαίσουμε με αυτή μπροστά στο καντλάκι του Πατέρα μας Κυρίου Ήμών Ιησού Χριστού και της Μητέρα μας της Παναγίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου να μας βοηθήσει για ένα καλύτερο αύριο, για μία καλύτερη μέρα. Έτσι έκαναν και οι πρόγονοί μας στις δύσκολες ώρες και ημέρες. Φτάνει Πιά !!!! Αυτή είναι η μόνη μας διέξοδο.

Κων/νος Λ. Στεφανής

ΑΦΟΙ ΚΑΛΩΓΗΡΟΥ Ο.Ε.
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ - ΕΜΒΟΛΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ - ΕΛΑΤΗΡΙΑ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΧΙΤΩΝΙΑ
3^η χλμ. επ. οδού Λαμίας - Φραντζή • Τηλ.: 22 310 36059 - 22 310 47995

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος
Λογιστικά - Φορτεχνικά
Φραντζόμυλος, 351 00 Λαμία
Κιν.: 6937428203
gplymeropoulos@hotmail.com

Ιωάννα Δ. Γιαννακοπούλου Νευρολόγος
Έσοιν 28 (1ος όροφος) Λαμία
Τηλ.: 22310 25219
Κιν.: 6977417028
email: gioanna14@yahoo.gr

Αρετή Δημ. Σκούρα Δικηγόρος
Μ.Δ.Ε. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαίου
Μπισκίνη 26 • Τ.Κ. 15771 Ζωγράφου
Τηλ. 211 4080708 • κιν.: 6978991741 • e-mail: arskoura@gmail.com

INTERAMERIKAN ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977028627

KALOPITAS TRANS
Κώστας Καλοπίτας
Εκτελωνιστής
ΛΑΡΝΑΚΟΣ 27 & ΑΧΑΡΝΩΝ 221 • ΑΘΗΝΑ 104 46
ΤΗΛ. & FAX: 210 86 56 790 • KIN.: 6932 537 700
e-mail: kalopitaskostas@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στις 30 Ιανουαρίου 2017 με πρωτοβουλία του Ιερέα της ενορίας μας Ζωοδόχος Πηγή, πατέρα Αθανάσιο Ζαγόρα, συγκροτήθηκε το Νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο ως εξής:

Ζαγόρας Αθανάσιος Ιερέας	Πρόεδρος
Κουκουβής Αριστείδης	Αντιπρόεδρος
Σακελάρη Ελένη	Γραμματέας
Παπακώστας Κωνσταντίνος	Ταμίας
Καλλιώρας Δημήτριος	Μέλος
Νιώρα Βασιλική (Κούλα)	Μέλος
Γιαννακοπούλου Ελένη	Μέλος
Ζαγόρα Δήμητρα	Μέλος

Στο νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο ο Πρόεδρος Πατέρας Αθανάσιος Ζαγόρας ευχήθηκε σε όλα τα μέλη υγεία, καλή συνεργασία και αγάπη.

Το Νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο είναι στην ευχαριστη θέση να ανακοινώσει ότι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Οστεοφυλακίου που βρίσκεται στο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής του χωριού μας. Κατά το έτος 1975 ο τότε συγχωριανός μας Γιαννακόπουλος Λάμπρος ή (Τσιτολάμπρος) πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει με δικά του χρήματα το



εν λόγω Οστεοφυλάκιο. Κατασκευάστηκε το κτίριο πλήρην όμως δέν ολοκληρώθηκε για πολλά χρόνια λόγω έλλειψης χρημάτων. Έτσι τώρα πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του μακαρίτη του μπάρμπα Λάμπρου και ευχόμαστε να είναι αναπαυμένη η ψυχή του.

Αγαπητοί συγχωριανοί σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να φέρετε τα οστά των δικών σας ανθρώπων στο καινούργιο Οστεοφυλάκιο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κύριο Παπακώστα Κωνσταντίνο, τηλ. 22360 71432.

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση.

Με εκτίμηση
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΞΑΝΘΗ Η. ΚΑΛΛΙΩΡΑ - ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΖΥΧΟΛΟΓΟΣ
Πτυχ/χος Παν/μίου Αθηνών
Μέλος Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου AM: 276
Φραντζόμυλος Φθιώτιδας • τηλ. επικ.: 6978168877
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝ. Χ. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΥΛΙΝ
Τηλ.: 22 310 34510 • Ρήγα Φεραίου 10 (2ος όρ.) Λ Α Μ Ι Α

AUTO - MOTO ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΔΡΟΣΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• ΕΛΑΣΤΙΚΑ
• ΖΑΝΤΕΣ
• ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
• SERVICE
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΤΟ 40 χλμ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙ)

25 Μαρτίου 1821 - ημέρα Εθνικής Επετείου

Μεγάλη και ιστορική ημέρα. Ημέρα πνευματικής σωτηρίας και κοινωνικής απελευθέρωσης. Ημέρα εορτασμού και τιμής της Παναγίας μας, ημέρα μνήμης του μεγαλείου του αδούλωτου λαού μας.

Από το χάραμα οι καμπάνες στους ιερούς ναούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και όπου ζουν και αναπτύσσουν το πνεύμα τους οι Έλληνες σημαίνουν όρθρο ψυχής, διασκορπίζουν μήνυμα Ευαγγελισμού. Ήρθε η στιγμή της αποκατάστασης της πτώσεως του ανθρώπου, ήρθε η στιγμή της αποκατάστασης της ανάστασης του λαού μας. Ο Θεός στέλνει και πάλι το μήνυμα σωτηρίας του κόσμου και μας προσκαλεί να γιορτάσουμε. Μαζί Του, και ταυτόχρονα οι επαναστατημένοι αγωνιστές του 1821 μας στέλνουν το εορταστικό μήνυμα ότι αξίζουμε, ότι δικαιούμαστε, ότι μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι, όχι με τη σιωπηλή υποταγή αλλά με τους αγώνες και τις θυσίες μας.

Ημέρα όχι απλά ελπίδας αλλά βεβαιότητας! Ημέρα ευαγγελισμού, πίστης και σωτηρίας, ημέρα διαφωτισμού και κατακτήσεων για την πραγματική ελευθερία την ειρήνη την κοινωνική δικαιοσύνη που λαχταράνε, που έχουν ανάγκη και δικαιούνται όλοι οι λαοί του κόσμου. Η σημερινή επέτειος περισσότερο από την υπόθεση του ηρωικού αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία τους για τα ιερά και τα όσια τους προβάλλει στη σκηνή της παγκόσμιας ιστορίας έναν αγώνα γενικότερο, ιερότερο, ανθρωπινότερο. Προβάλλει τον ανειρήνευτο και ασυμβίβαστο αγώνα των δυνάμεων του αγαθού ενάντια στο κακό, της προόδου ενάντια στον σκοταδισμό, της αλήθειας ενάντια στο ψέμα, του ανθρωπισμού ενάντια στην ληστρική καταδυνάστευση.



Σήμερα λίγο πριν ολοκληρωθούν 200 χρόνια από τον ηρωικό επαναστατικό αγώνα των προπατόρων μας αντιμετωπίζουμε παρόμοιες παγκόσμιες πανανθρώπινες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε με το ίδιο ελληνικό αγωνιστικό πνεύμα αντίστασής εκείνου του καιρού. Είμαστε κληρονόμοι και χρωστάμε να φυλάξουμε, να παραδώσουμε στα παιδιά μας τους καρπούς αιώνων πολιτισμού, αγώνων και δημιουργίας του λαού μας.

Και πάλι σκλαβωμένοι στον «σύγχρονο» τρόπο ζωής και τους τυράννους αυτού του κόσμου αντικαταστήσαμε την υπακοή στο θείο με την υποταγή στους κυρίαρχους, το ήθος και την παιδία με τον πλούτο, την δικαιοσύνη με τη δύναμη. Αντικαταστήσαμε την εγκράτεια, τη λιτότητα, το μέτρο με το κέρδος την υπερκατανάλωση και τη σπατάλη. Αντικαταστήσαμε το κοινό καλό με το προσωπικό συμφέρον, την αξιοκρατία με τη πλουτοκρατία. Αντικαταστήσαμε την κατανόηση την καλοσύνη την αλληλεγγύη με τον εγωισμό την σκληρότητα και τον ανταγωνισμό.

Παραδώσαμε τα «όπλα μας» στους αντιπάλους. Η πολιτική και πνευματική ηγεσία παραχώρησε ήδη πολλά στους άσπονδους «φίλους» μας στους σύγχρονους εχθρούς της ειρήνης της προόδου, που προσπαθούν να επιβάλουν την Νέα Αταξία την παγκόσμια αυτοκρατορία του χρήματος σε όλο τον πλανήτη.

Παραδειγματίζουμενοι οι Έλληνες από τα μεγάλα νοήματα και τα υψηλά μηνύματα της ιστορίας μας είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο των πεπρωμένων της φυλής. Διδασκόμενοι από τα λάθη του παρελθόντος θα αντλήσουμε σοφία και αρετή για το μέλλον. Το μέγα δίδαγμα της Επαναστάσεως του 1821 είναι η ανάγκη εθνικής ομοψυχίας και ομονοίας όλων των Ελλήνων αλλά και υποταγής του ατομικού συμφέροντος στο συμφέρον της Πατρίδας.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.

Παναγιώτης Στεφανής



Βιτωλιώτη

- ✓ Μην ξεχνάς το χωριό σου
- ✓ Να το επισκέπτεσαι συχνά
- ✓ Να βιωθάς την πρόοδό του
- ✓ Να συμμετέχεις στα κοινά
- ✓ Να το γνωρίσεις στους φίλους σου.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Κέντρο Υγείας Μακρακώμης	22363-50019
Ιατρείο Αγ. Γεωργίου	22360-31216
Αστ. Τμήμα Μακρακώμης	22360-22222
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης	22360-23732
Υπηρεσίες Δήμου	22363-50227
Υπηρεσίες Δ.Ε.Αγ. Γεωργίου	22363-50308
Κ.Ε.Π. Σπερχειάδος	22363-35022
Ιερέας Ζαγόρας Αθανάσιος	22360-71214

Φίλε αναγνώστη

Η εφημερίδα η Βίτωλη ως γνωστόν διανέμεται δωρεάν. Συντηρείται και διατηρείται με την δικιά σου συνδρομή. Μην παραλείπεις να στέλνεις την συνδρομή σου. Μπορείς επίσης και να την καταθέσεις στον αριθμό λογαριασμού του συλλόγου



825/544029-72 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σε όποιον ΔΕΝ έχει πληρώσει την ετήσια συνδρομή του η εφημερίδα θα σταματήσει να αποστέλλεται.